

PAND STROOMT VOL



DOOR CORRIE GRAMSER

HILVERSUM – Vanaf juli 2011 is Zinexprez gevestigd in de voormalige Philipsschool aan de Jan van der Heijdenstraat nummer 40 in Hilversum. Na een paar jaar van relatieve eenzaamheid beginnen nu ook andere ondernemers de weg naar dit pand te vinden en stroomt het langzaam vol.

De voormalige Philipsschool staat op de nominatie om gesloopt te worden, maar aangezien dit al jaren vooruit wordt geschoven, is er intussen een scala aan bedrijven te vinden in het pand in Hilversum. Een administratiekantoor, een centrum voor meditatie en zo'n tien andere bedrijven zijn er te vinden. Zelfs het Goois Medisch BewegingsCentrum is er neergestreken. Het leuke van zoveel bedrijven op één plek is dat je af en toe ook wat voor elkaar kunt betekenen. Zo heb ik inmiddels voor drie bedrijven een raamfolie mogen verzorgen waardoor het pand een steeds professionelere uitstraling heeft gekregen.

Meer dan duizend woorden

HILVERSUM – De uitspraak 'Een beeld zegt meer dan duizend woorden' wordt toegeschreven aan Napoleon en spreekt erg tot mijn verbeelding.

Foto's zal hij nog niet bedoeld hebben, want de Camera Obscura werd pas tegen het einde van zijn leven ontdekt. Eerder denk ik aan de beroemde beelden van Michelangelo of aan de toen mogelijk al populaire Tableau Vivants die Couperus in zijn debuutroman 'Eline Vere' ver na Napoleon zo mooi beschrijft. Maar wat nu als je het beeld wilt laten spreken door het slechts in woorden te laten 'zien'? Is het dan nog steeds zo sterk als Napoleon het schetste?

Lees mijn artikel ['Als je een beeld wilt laten spreken'](#) hier verder.

Agenda Zinexprez

Voor uitgebreide informatie zie www.zinexprez.nl

WORKSHOPS

Spiegelschrift (€ 20,-)

Welke metafoor slaat op jou?

Ma 17 feb '14: 19.30-22.00 u

SCHRIJFWANDELINGEN

Van buiten naar binnen (€13,50)

I.s.m. met Bureau Artemis en Bibliotheek Hilversum.

Wo 21 mei '14: 19.30-22.00 u

SCHRIJFCAFÉ

Voor € 12,50 per keer is er tweewekelijks een Schrijfcafé op maandag van 19.30-21.30 u

SHUT UP & WRITE H'SUM

Op ma 17 maart is het kantoor van Zinexprez van 19.45-22.00 open voor een gratis Shut up & write. Slechts een bijdrage van € 1,- per consumptie.

(advertentie)



Deskbookers geeft door heel Nederland gratis flexwerkplekken weg! Maak ook kans op een gratis dagdeel in de prettige Stiltecoupé van Zinexprez met een gemiddelde beoordeling van 9,3. Ga snel naar de website van Deskbookers en kijk op de speciale [actiepagina](#).

Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen? Mail dan naar: zinexprez@gmail.com

Schrijfoefening

Een belangrijk aspect bij schrijven is te weten vanuit wiens gezichtspunt je schrijft. Een gebeurtenis ziet er vanuit elk gezichtspunt anders uit. Daarbij spelen factoren als karakter, belangstelling, plek waar iemand staat, etc. allemaal een rol bij.

1. Bekijk onderstaande foto's en bedenk hoe de personen zouden reageren als er plotseling een kip voorbij loopt.
2. Schrijf drie verschillende stukjes tekst van maximaal 50 woorden vanuit het perspectief van deze drie personen. Probeer zo letterlijk mogelijk te citeren.



Roman nadert voltooiing



HILVERSUM – Eind 2011 riep ik bij mijn afscheidsreceptie van mijn werk dat mijn boek binnenkort klaar zou zijn. Maar wat viel het tegen om ondernemster en tegelijkertijd schrijfster te zijn. Telkens moest de 'Man met de hoed' het onderspit delven.

Maar nu zit er weer schot in. Nog een paar maanden flink doorschrijven, de memo's verwerken, alle losse eindjes afmaken en mijn eerste roman staat op papier. De uitdaging daarna wordt om een uitgeverij te vinden die het boek wil uitgeven en dat is in deze tijd van algehele malaise geen sinecure... Het helpt als ik zelf zo veel mogelijk potentiële kopers 'meebreng' bij de onderhandelingen, dus heb je interesse in mijn boek, stuur mij dan een mailtje om je ervoor aan te melden.

Levensverhaal heeft waarde

HILVERSUM – Je zult maar 90 jaar zijn en het grootste deel van je vrienden en familie van jouw generatie kwijt zijn doordat je ze allemaal hebt overleefd.

Dan is het heerlijk als er iemand naar je levensverhaal komt luisteren die daar echt in is geïnteresseerd. Samen je fotoboeken doorkijken om de herinneringen naar boven te halen. Misschien zijn er

(klein)kinderen met wie je dat

kunt doen, maar die heeft niet iedereen. In dat geval kun je ervoor kiezen om je levensverhaal te laten opnemen door een schrijver, die daar ook nog eens een mooi boek van kan maken, geïllustreerd met foto's uit je eigen fotoboek. Bovenaan mag staan dat het gewoon heerlijk kan zijn om te mogen vertellen, over vroeger en nu. Over verliezen die je hebt geleden, maar ook over de momenten van vreugde die in de waan van de dag zo makkelijk verloren gaan.

Wil jij dat ook? Of weet je iemand die je daar een plezier mee doet, kijk dan eens op <http://www.zinexpres.nl/levensverhaal.html>

